

**Nebahat Güçlü**

Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili



25.11.2015, Hamburg

## **BASIN BİLDİRİSİ**

### **Kadına yönelik şiddet toplumsal kanserdir!**

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü'nde demokrasinin yolunun öncelikle cinsiyet eşitliğinden geçtiğini hatırlatarak uğradıkları şiddet sonucu hayatlarını kaybeden tüm kadınları saygıyla anıyorum.

25 Kasım, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, ataerkil toplumsal şiddete, aile içi şiddete, savaşa, ırkçılığa ve kadınları, kadın haklarını yok sayan sistemlere karşı olanların eylem günüdür ve bu durumlarla mücadele için önemli bir hatırlatma mesajıdır. Dileriz ki, bir tek gün değil, her günümüz Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü olsun. Maalesef Türkiye ve Almanya'da dahil dünyanın şiddet karnesi pek umut verici değil. Araştırmalar, dünyada kadınların şiddet görme riskinin trafik kazası, kanser ve savaş riskinden çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Dünyada her 3 kadından biri hayatlarının bir döneminde şiddete maruz kalıyor ve evlilik içi tecavüz hala en az 35 ülkede "suç" teşkil etmiyor. Birleşmiş Milletler'in 99 ülkeyi içeren şiddet raporunda Türkiye, 15. sırada yer alıyor. Türkiye'de kadınların yüzde 42'si hayatlarının bir döneminde şiddete uğruyor. Resmi kayıtlara göre Türkiye'de 2013 yılında 13 bine yakın kadın şiddete maruz kaldı. Şiddetin etnik kökeni, dini, dili, kültürü, mezhebi ya da ırkı yoktur ve bir çok insanın düşündüğü gibi az gelişmiş ülkelerde yaşanmamaktadır. Kadına yönelik şiddet toplumsal bir kanserdir, özünde kadın sorunu değil, erkek sorunudur. Bir çok erkeğin geleneksel düşüncelere sahip olması, kadınların şiddete sessiz kalması, ekonomik bağımlılık ve caydırıcı yasaların yeterli olmaması şiddeti doğuran sebeplerin başındadır. Uluslararası ve ulusal çapta yapılan yasal önlemler önemli olsa bile tek başına yeterli değildir. Bunun için şiddete karşı toplumun her kesimiyle ortak ve daha etkili mücadele etmemiz gerek. Kadını güçlendirmek geleceğimiz açısından da çok önemli. Zira çocuğu yetiştiren kadındır ve sağlıklı bir anne sağlıklı çocuklar yetiştiremez.

Savaştan kaçarak Almanya'ya sığınan mülteci kadınların durumuna da dikkat çekmek istiyorum. Kamplardaki kadınlar hem çok zor şartlar altında, yabancı veya yakınlarından gördükleri şiddetin travmasıyla hayata tutunmaya çalışırken kadına yönelik şiddet kamplarda da devam ediyor. Bu şartlarda yaşayan kadınları korumak için mutlaka özel alanlar oluşturulmalı, durumları kötü olan kadınların sığınma

evlerinde korunmaya alınması için imkanlar sağlanmalıdır. Bir çok kadın ya korktuğu, ya dil bilmediği ya da kime başvuracağını bilmediği için sesini çıkaramıyor. Bu nedenle tüm kamplarda bu konuda eğitilmiş insanların görevlendirilmesi şarttır.

Saygılarımla

Nebahat Güçlü

Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili

## **NİÇİN 25 KASIM?:**

Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni, 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde meydana gelen bir olaya dayanmaktadır. Ülkeyi diktatörlükle yöneten Rafael Leonidas Trujillo'ya karşıtlığıyla bilinen ve Clandestina Hareketi'nin öncülerinden olan Mirabel Kardeşler adlı üç kız kardeş, Trujillo'nun „Ülkede iki tehlike var: Kilise ve Mirabel Kardeşler“ şeklinde yaptığı açıklamasın günler sonra tecavüz edilerek vahşice öldürüldüler.

Önce 1981 yılında 1. Latin Amerika ve Karayip Kadınlar Kurultayı, Mirabel Kardeşler anısına 25 Kasım'ı „Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü“ ilan etti. 1999 yılında ise kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü ilan edilmiştir.

Kadınların öldürülmediği, şiddete maruz kalmadığı bir toplum için Mirabel Kardeşlerin vasiyetlerini asla unutmamalıyız.

“Belki de bize en yakın şey ölüm; fakat bu beni korkutmuyor, haklı olan her şey için savaşmaya devam edeceğiz” (Maria Teresa Mirabel 1936)

“Bunca acıyla dolu ülkemiz için yapılacak her şeyi yapmak bir mutluluk kaynağı; kollarını kavuşturup oturmak ise çok üzücü” (Minerva Argentina Mirabel 1926).

“Çocuklarımızın, bu yoz ve zalim sistemde yetişmesine izin vermeyeceğiz. Bu sisteme karşı savaşmak zorundayız. Ben kendi adıma her şeyimi vermeye hazırım; gerekirse hayatımı da” (Patria Mercedes Mirabel 1924)

### **Muhatap:**

Nebahat Uzun  
Tel.: 040 – 23953350  
Mobil: 0162 – 2327038

Özel Kalem Müdürü  
E-Mail: [Uzun@nebahat-queclue.de](mailto:Uzun@nebahat-queclue.de)